

xxxxx xxxx

LIESBETH KAMERLING

Leeftijd: 33
Beroep: Actrice
Woont: In Amsterdam,
Kinderen: Valentijn (5)
en Jack (2 maanden)

xxxx xxxx



Lieve Valentijn

Wat een heerlijk, lief en licht mens ben je toch.

Je bent nu 5 jaar. En je hebt al heel wat meegemaakt in je leven.

We hebben met z'n drieën een jaar in Bonaire gewoond. Daar ging je naar een hele gave crèche: bijna alles gebeurde buiten, tenzij het te warm was. Ze spraken Spaans, Engels en Papiamentu. We woonden aan de zee samen met onze poes Punk en hond Snoop. Je vond het heerlijk daar aan de zee, in het zwembad en op het strand.

Al zo vaak heb ik gedacht: Dit moet ik opschrijven! Onthouden! Of hoe dan ook jou, als je later groot bent, kunnen vertellen waar je goed in bent, wat je nu leuk vindt om te doen, helemaal uit jezelf. Zonder dat daar schoolvakken of regels aan te pas komen. Want het gaat allemaal zo snel. Er gebeurt zoveel.

Je papa en ik zijn twee jaar uit elkaar geweest. We woonden apart in Amsterdam. De ene week zat je bij papa en de andere week bij mij. Maandag was de Grote Wisseldag. Wij kregen het er alledrie steeds moeilijker mee, met dat wisselen. Dinsdag en woensdag kon ik mijn draai niet vinden en had ik een leeg gevoel in mezelf en in huis. Ik ben veel gaan stappen en uit eten geweest. Gelukkig zijn papa en ik op een van die feestjes weer verliefd op elkaar geworden en woonden we in een mum van tijd weer samen met z'n drieën in een huis. Je hebt er, hoop ik, geen vervelende herinneringen aan, want je kreeg zoveel aandacht van ons en we hadden geen ruzie met elkaar.

Sinds kort zit je op een Franse school in Amsterdam. Omdat wij naar Frankrijk zouden gaan in het winterseizoen. Je moest heel erg wennen. Ik ook. Nog steeds kun je je niet echt uitdrukken in het Frans. Maar ik denk dat je het er wel naar je zin hebt, sinds je een Hongaars vriendje hebt gemaakt. Je hoeft niet meer te huilen als ik je achterlaat op het schoolplein. En ik dus ook niet. Maar inmiddels zijn de plannen gewijzigd. We gaan dit seizoen niet meer naar Frankrijk. We hebben het je gisteren verteld en je was eerst heel lang stil. Toen wilde je weten waarom niet. We legden uit dat het werk anders bleek te zijn dan we hadden afgesproken en dat papa zijn werk in Nederland dan toch leuker vindt. Je zei: "Nou, dan gaan we toch gewoon met vakantie naar de bergen?" Ik ben zo blij dat je het niet erg vindt. En nog blijer dat je dichtbij al je vrienden blijft. Als je ergens mee zit, blijf naar me toe komen. Samen komen we overal uit,

Liefs, Mama

Xxxxxx
xxxx xx
xxx xxx x